

Θωμάς Χ. Σπανός

Προς:
Τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ
Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο

Κοινοποίηση:
Αρχηγούς: ΓΕΣ-ΓΕΑ-ΓΕΝ

Θέμα: Ευχές Εορτών – Ευχαριστίες - Γείτονα.

Αρχηγέ.

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχές με Υγεία το Νέο Έτος 2021.

Με Υγεία, Ειρήνη, Αγάπη, Πρόοδο και Ευημερία, σε Εσένα, την Οικογένεια σου, κάθε αγαπημένο σου πρόσωπο.

Ομοίως,

Στους Αρχηγούς των όπλων μας, τους Αξιωματικούς μας, τους Στρατιώτες, Ιπτάμενους και Ναύτες μας, σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων μας.

Αρχηγέ.

Με την ευκαιρία των ευχών μου, για τις χαρμόσυνες τούτες ημέρες, των Χριστουγέννων και του νέου έτους, επέτρεψε μου να σου εκφράσω, σαν απλός Έλληνας πολίτης, μάλιστα κατοικοεδρεύοντας στο «κλειδί του θησαυροφυλακίου της χώρας», την Όμορφη Ηλιόλουστη Σμαραγδένια Ρόδο μας, τις ευχαριστίες μου για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας και τη φύλαξη μας.

Αρχηγέ.

Θέτω επίσης στη διάθεση σου, συνοδεία της παρούσης, επιστολή μου προς τον Πρωθυπουργό της χώρας μας, καθώς κρίνω ότι τούτης πρέπει να λάβεις γνώση.

Αρχηγέ.

Ενίστε με τη στάση μας απλά και μόνον, κερδίζουμε τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες μάχες, που ποτέ δεν χρειάστηκε να δώσουμε.

Τούτο απέδειξες όλο αυτό το διάστημα με την ανάσχεση της επιθετικότητας της Γείτονος.

Είχες τις ένοπλες δυνάμεις μας εκεί όπου έπρεπε να είναι κάθε στιγμή, ανάχωμα στην επιθετικότητα και προκλητικότητα της Γείτονος, δίνοντας στον Πρωθυπουργό μας τη δυνατότητα και τα εχέγγυα να αναπτύξει ισχυρή και επιτυχή διπλωματική δράση προς πάσα κατεύθυνση.

Του έδωσες τη δυνατότητα να μεταφέρει το μήνυμα ανά την υφήλιο, ότι:

Να κοιτάξτε εμείς μόνοι μας προστατεύουμε και τα δικά σας συμφέροντα.

Εσείς θα συνεχίσετε να στηρίζετε και να εξοπλίζετε τη Γείτονα που εκτοπίζει πλέον τα δικά σας συμφέροντα;

Αρχηγέ.

Η πατρίδα μας, όλοι εμείς οι Έλληνες και ο Πρωθυπουργός μας, χρειαζόμαστε χρόνο και αυτόν, Εσύ Μόνο μπορείς να μας τον παρέχεις.

Χρειαζόμαστε χρόνο, ώστε να προηγηθούν οι διεθνείς κυρώσεις κατά της Γείτονας, για να πάρει το δρόμο της που έχει χαράξει για αυτήν ο παραληρηματικός ηγετίσκος της.

Χρειαζόμαστε χρόνο για να ενισχυθούν οι ένοπλες δυνάμεις μας και να αποκτήσουμε υπεροπλία έναντι της Γείτονας.

Χρειαζόμαστε την συνεχή επαγρύπνηση και εγρήγορση, με σύνεση και αυτοσυγκράτηση, των ενόπλων δυνάμεων μας.

Αρχηγέ.

Μόνο με τη στάση μας και δη των ενόπλων δυνάμεων μας, είμαστε σε θέση να είμαστε απλά παρατηρητές και όχι εμπλεκόμενοι στον διαμερισμό εκ των οποίων συντίθεται η Γείτονα.

Τούτο είναι πλέον διεθνής αναγκαιότητα για την διατήρηση της παγκόσμιας γεωπολιτικής και στρατιωτικής ισορροπίας και έχει αρχίσει πλέον να μεθοδεύεται, ασχέτως αν ακόμα αυτό δεν είναι ορατό, από τις υπερδυνάμεις τις οποίες η Γείτονα αμφισβήτησε και απείλησε.

Αρχηγέ.

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχές με Υγεία το Νέο Έτος 2021.

Ρόδος 20-12-2020

Με εκτίμηση.

Θωμάς- Δημήτριος Χρήστου Σπανός.

